

# Entreprenörskap - En kärleksförklaring

En helt vanlig gråmulen dag i Helsingborg är jag på väg att intervjuva fyra ungdomar Adam, Elinor, Erik och Elin som går sitt andra år på gymnasiet. Tjugo minuter senare förstår jag vad entreprenörskap kan innebära för den personliga utvecklingen. Sällan har jag mött några mer entusiastiska ungdomar och här får ni några av de spännande svar jag fick på mina frågor.

## ” **entreprenörskap, vad betyder det för er?** ”

*Svaret dröjer inte länge och det verkar helt självklart för dem.*

Adam

-Innan vi började vårt UF företag visst vi kanske alla vad entreprenör betydde men nu vet vi vad det är. För oss fyra innebär det att vi har fått rannsaka oss själva och vända in och ut på våra idéer för att tillsammans skapa ett företag samt en produkt som vi alla trodde på. Att vara entreprenör är lite som en kärleksaffär om inte hjärtat är med till hundra procent kommer det aldrig att bli en bra verksamhet.

Erik flikar in

-Gemenskap och samförstånd är ord som också fått en ny betydelse. Det kan bara bli något bra om man arbetar tillsammans och tar vara på allas idéer.

## ” **Det måste ha varit jobbigt och tidkrävande för er..hur har ni hanterat det?** ”

Elinor och Elin är snabba att svara.

- Det intressanta med att skapa något eget är att plötsligt räknas inte tiden. Att få vara delaktig i denna process och se hur ett företag växer fram med alla de möjligheter men även problem som



uppstår på vägen är så kul och stimulerande att man utan att tänka på det prioriterar det arbetet före annat, säger de två tjejerna.

-Vi valde att arbeta med vårt UF företag varje dag direkt efter skolan i de kontor vi hade fått låna av vår rådgivare. På så sätt blev det mer ordning och reda och struktur på företagsarbetet. Vi har tillsammans vuxit som individer och stärkt vårt självförtroende, men även förstått att det är endast du själv som sätter gränserna för dina idéer och möjligheter, säger Erik.

## ” **Med era erfarenheter av entreprenörskap och startande av UF-företag, vilket råd skulle ni ge till kommande elever?** ”

Plötsligt pratar dem alla i mun på varandra och tycks vara fulla av tips och råd.

Men ganska snart enas dem om att man absolut inte skall vara rädd för momentet med UF företag. De alla är enade om att de är det roligaste saken dem har fått vara med om i sin utbildning. Det är viktigt att man inte är rädd för att ta kontakt med företag och företagare för att få hjälp och råd. Ofta finns dem närmare än vad man tror. Försök hitta en produkt eller idé som ni tror skulle kunna få genomslag men glöm absolut inte, ha hjärtat med, säger Adam.

Vi skiljs åt, de unga företagarna och jag. Det är inte utan att man går hem lite gladare och upprymd, kanske smittad av den entusiasm och glädje jag mött.