



## Fairy Sense UF – Stöttar varandra till framgång

Hösten 2012 påbörjade tre stycken unga entreprenörer en resa som skulle komma att förändra deras liv för alltid. Omedvetna om var resan skulle komma att ta dem, bestämde sig Amanda, Amanda och Claudia i september månad för att, genom försäljning av tvål, hjälpa utsatta kvinnor i fattiga länder. Den här sidan handlar därför om dem, och hur man kan nå framgång genom att alltid stötta och peppa varandra.

Jag träffar tjejerna på ett fik i centrala Helsingborg och inspireras direkt av den drivkraft som finns i rummet.

– Vi har gått igenom mycket tillsammans under det senaste året börjar Claudia Gunnarsson, Verkställande Direktör för Fairy Sense UF. Det har gjort att vi har lärt oss mycket om oss själva men också om varandra och hur vi ska gå till väga för att lösa eventuella konflikter och på så sätt också nå våra mål.

– Det har alltid varit viktigt för oss att vi stöttar och peppa varandra, fortsätter Amanda Svensson som är marknadschef.

Efter några månader i det nygrundade företaget började konflikterna att ta över. Men istället för att fastna i konfliktfasen, började man i företaget att acceptera varandras fördelar och nackdelar samt att man började använda sig utav peppning för att nå ett högre resultat.

### Hur anser ni att peppning har lätt er till ett bättre resultat?

– Eftersom vi har gått igenom mycket tillsammans under dem senaste månaderna har vi insett att för att underlätta arbetet mot våra mål, är det viktigt att vi stöttar varandra mentalt.

– Det händer såklart att vi blir irriterade på varandra säger Amanda Lindblom som är ekonomichef i företaget. Men då är det bättre att vara ärlig och säga det till sina medarbetare så att dem vet hur man känner. Man ska hjälpa sina medarbetare så mycket som möjligt, och peppa varandra i jobbiga och krävande situationer. Denna metod har fått oss att komma varandra närmre, säger Claudia med ett leende på läpparna, och hennes två medarbetare instämmer.

### Hade ni nått samma resultat om ni inte hade peppat varandra?

– Genom att vi har peppat varandra har vi blivit en "enhet" istället får tre individer. Vi har fått en annan inblick i varandras liv och accepterat varandra.

